

Open brief aan Jeanine Hennis

mariska orbán - 27-10-2010 13:45 uur

Geacht VVD-Tweede-Kamerlid Hennis-Plasschaert, beste Jeanine,



Jeanine Hennis-Plasschaert. (Foto: Peter Hilz - Hollandse Hoogte)

Het was blijkbaar schrikken voor u, toen u eind september een brief van hulpbisschop De Jong openmaakte. Want niet veel later twitterde u op het internet: "Heb 'n werkelijk WALGELIJKE brief (moederschoot tot ground zero) + model v embryo ontvangen vd hulpbisschop van Roermond (De Jong) #benboos".

U was boos, ontdaan. Na honderden reacties op Twitter, legde u op internet uit waarom u zo boos was. Bij de brief van de hulpbisschop zat een klein plastic poppetje dat een foetus van tien weken voorstelt. Hiermee wilde de hulpbisschop laten zien dat een foetus van tien weken geen klompje cellen is, maar al een echt klein mensje met handjes, voetjes, een neusje en twee oortjes. In uw leven heeft u meerdere miskramen gehad. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Door het zien van dit kleine nepmensje, kwam bij u de pijn van uw grote verdriet om het immense verlies naar boven.

Beste mevrouw Hennis-Plasschaert, lieve Jeanine. Het krijgen van kinderen is voor de meeste vrouwen het allermooiste, meest intense dat bestaat. Wat heerlijk is het zwanger te raken. Het onwerkelijke, mystieke gevoel dat in je buik een nieuw leven is begonnen. Wat is het dan hartverscheurend, onbeschrijflijk pijnlijk als je zoiets dierbaars verliest. Zo oneerlijk als het kleine hartje van je eigen kindje zomaar stopt met kloppen. Als alle dromen, de hoop, het verlangen abrupt eindigen.

Ook ik ben ooit zo vreselijk teleurgesteld. Een enorme kersenvlaai lag in de auto te wachten om het goede nieuws feestelijk aan de opa's en oma's te vertellen, toen ik het slechte bericht in het ziekenhuis vernam. Ook ik slik nog weleens als ik een pasgeboren baby in de handen van een trotse moeder zie. En ik begrijp jouw pijn bij het zien van een plastic foetus; het bewijs hoe uw ongeborn kindje eruit zou hebben gezien.

In dat licht, is het dan niet "WALGELIJK" dat onze samenleving het toestaat dat we jaarlijks in Nederland meer dan dertigduizend ongeboren baby's aborteren? Hoe kan het dat op de afdeling gynaecologie in de ene kamer kunstmatig een zwangerschap wordt opgewekt via ivf en in de andere kamer een volstrekt gezond leven in wording wordt afgedreven? Ongeboren kinderen die precies hetzelfde zijn als de mysterieuze leventjes die wij verwachtingsvol met ons meedroegen.

Het kost de Nederlandse samenleving 10 miljoen euro per jaar om deze dertigduizend baby's te aborteren. Zou de overheid dit geld niet beter kunnen gebruiken om financiële, psychische en praktische hulp te bieden aan ongewenst zwangere vrouwen? Zodat deze moeders wèl de kans voelen en de moed hebben hun kindje op de wereld te zetten.

Na aanleiding van de brief van mgr. De Jong, liet PvdA-Kamerlid Pauline Smeets weten dat de hulpbisschop "voorbijgaat aan het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, waar we zo lang voor hebben gevochten". Abortus is volgens haar "een vorm van beschaving". Een stelling die veel Nederlanders voor waar aanzien.

- Gerelateerde artikelen
- [Embryoselectie split Duitse christen-democratie](#)
 - ['Ik leef omdat mijn moeder abortus weigerde'](#)
 - [Braziliaanse bisschoppen kapitelen elkaar](#)



- Opinie
- [Open brief aan Jeanine Hennis Slecht voorbereid op het celibaat?](#)
 - [Dialogo met de islam](#)

- Commentaar
- [Wilders' klasseraking Topje van de ijsberg Kwelijk of incompetent?](#)



- Ondertussen in Rome...
- [Schatten van San Lorenzo](#)
 - [In de Sint-Pieter](#)
 - [Jezus spreekt... en wat zeggen wij?](#)

EETPROBLEMEN?
RELATIEPROBLEMEN?
IDENTITEITSVRAGEN?

www.dedriehoek.nl

En helaas Jeanine, is het niet zo dat op de abortuskliniek zelfstandige, hoogopgeleide dames komen voor hulp. Het overgrote gedeelte zijn bange, laagopgeleide, onzekere meisjes. Ze zijn hopeloos, misselijk, moe, angstig, radeloos en voelen zich schuldig. Het aanbieden van een abortus, alsof het de normaalste zaak van de wereld is om hun kind af te pakken, lijkt in dat licht dus helemaal niet op een vorm van beschaving. Zeker als je weet dat deze vrouwen levenslang dit litteken met zich meedragen, van het verdriet om nooit te weten hoe gelukkig je zou zijn geweest bij het zien van je spelende, lachende, liefdezoekende kind.

Daarbij komt nog eens dat veel van deze vrouwen van allochtone afkomst zijn. Dit zijn geen vrouwen die autonoom over hun eigen 'buik' beschikken maar jonge vrouwen die bang zijn om door hun familie en omgeving verstoten, vernederd en misschien zelfs mishandeld te worden als uitkomt dat zij voor het huwelijk met een man naar bed zijn geweest. Is abortus dan een kwestie van beschaving of gedoogsteun voor onderdrukking en een niets ontzienende schaamtecultuur?

Best VVD-kamerlid, u heeft verschillende miskramen gehad. U heeft nooit uw eigen kindje kunnen vasthouden of het liefdevol in badje mogen doen. Zo'n gemis kan pijnlijker zijn dan ik mezelf – als moeder van twee kinderen – kan voorstellen. Dat is verschrikkelijk, ik leef met u mee. Maar u zit nu in de Tweede Kamer, u heeft dus nu de kans en het recht op het indienen van een initiatiefvoorstel. Een voorstel voor een wet waarmee u zwangere, radeloze vrouwen hulp biedt. Hulp waarmee ze zich door u gesterkt voelen toch het moederschap aan te durven.

U bent dan wel nooit moeder geworden, maar u heeft als Kamerlid nu wel de mogelijkheid tienduizenden kinderen op de wereld te laten komen. Dat zou een hele mooie troost voor u kunnen zijn. Handvatten om niet meer #benboos te zijn.

Met vriendelijke groet,

Mariska Orbán

De opinie op deze pagina is niet noodzakelijk die van de redactie

- [Vier weken GRATIS KN lezen? Neem snel de proef op de som >>](#)

Tags: Medische ethiek, Abortus, Jeanine Hennis-Plasschaert, Everard de Jong, Foetus

[< Vorige pagina](#)

 SHARE

Reacties

Ah, het Katholiek Nieuwsblad doet aan zelfdestructie en wil al haar abonnees kwijt? Op een andere manier kan ik het niet duiden.

Pieter | 27-10-2010 |

Gelukkig is mevrouw Mariska Orbán gelovig. Kan ze tenminste een tijdje het vagevuur in voor het op zo'n schandalige manier misbruiken van de ellende van een ander voor het promoten van haar eigen ideeën. Bah, walgelijk.

Mat | 27-10-2010 |

Het doel heiligt de middelen, is het niet mevrouw Orban? We maken het lekker persoonlijk, emotioneel, zelfs met 'lieve' erbij, misschien dat de boodschap dan eindelijk doordringt! Schande, excuses lijken me op z'n plaats.

Ton | 27-10-2010 |

Walgelijk om een treurige prive-situatie van een politicus te gebruiken om je punt te maken! Mevrouw Orban, shame on you!

Roel | 27-10-2010 |

Mariska Orban-de Haas IS toch hoofdredactrice van het Katholiek Nieuwsblad? Of mis ik iets? De hoofdredactrice plaatst dus een brief van eigen hand. Niet zo fris.

Lagonda | 27-10-2010 |

ik zie dat de schrijfster van dit stuk ook de hoofdredacteur van deze krant is. wordt de mening van de hoofdredacteur gedeeld door de redactie?

antal | 27-10-2010 |

Het zou Mariska Orban sieren om per direct haar functie neer te leggen, en af te zien van welke ontslagvergoeding dan ook. Prima om iets aan de kaak te stellen, (ook al ben ik het geheel niet met Orban eens)maar NIET over de rug van een zeer terzake deskundig, open en vriendelijke politica. Zo niet dan hoop ik dat de RvB dit voor haar zal doen. Laten we allemaal eens in het privéleven van Mariska duiken en dit wereldkundig maken!

Marcel | 27-10-2010 |

Ik zou de onderstaande link eens volgen voor wat meer onderbouwing waarom abortus een vorm van beschaving is. <http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/DonohueLevittTheImpactOfLegalized2001.pdf>

Menno | 27-10-2010 |

geachte redactie. U deelt wellicht de opvattingen van de in de alhier geplaatste teksten niet. Maar u hebt wel degelijk een verantwoordelijkheid waar het de publicatie ervan betreft. Vanuit die verantwoordelijkheid had u op zijn minst de uiterst persoonlijke details kunnen verwijderen. Kamerleden hebben net als ieder ander recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer! Plaats u eens in de schoenen van Mevr. Hennis-Plasschaert... Zou u het prettig vinden als iemand u zeer persoonlijk en voorzien van allerhande persoonlijke (en private) details zou aanspreken op een publiekelijk toegankelijke website? Zal wel niet heel kerkelijk zijn. Maar het aloude 'Dat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet', komt wel in mij naar boven. Of heeft Mariska Orban ook zelfstandig de foto van mevr. Hennis-Plasschaert geplaatst... Wie fatsoen propageert zou dat minimaal zelf tentoon moeten spreiden. Dat geldt voor Mariska Orban. Maar zeker ook voor de (hoofd)redactie van het Katholiek Nieuwsblad.

Wim | 27-10-2010 |

Een bewogen stuk, recht uit het hart, dat kennelijk een gevoelige snaar raakt, gezien de opgewonden reacties. Er wordt een heel wezenlijk punt aan de orde gesteld: hier kweek je leven, daar vernietig je het. Het op de vrouw spelen is juist in het kader van een 'open brief' echter absoluut niet goed en vertroebelt de discussie. De redactie is wel degelijk verantwoordelijk voor verspreiding en is daarop aan te spreken (ook juridisch!) Bij deze! Want zulke persoonlijke dingen verspreiden kan echt niet.

Jeannette | 27-10-2010 |

Walgelijk dat iemand zo persoonlijk wordt. Ik heb respect voor Christenen en dat deze er een andere levenswijze op na houden dan ikzelf. Abortus in de normale situaties ben ik geen groot voorstander van, niet vanuit enig religieuze overtuiging, maar meer vanuit "wie de lusten wilt moet de lasten dragen". Abortus is dan prima, maar wel op eigen kosten. Echter: als je weet van een kindje dat het niet gezond geboren kan worden, getuigt het dan juist niet van liefde om het te laten weghalen? Als een meisje verkracht is door een persoon, zou een kind dan nog uit liefde kunnen worden geboren? de moeder zal met haat rondlopen en het kind zal geen liefde kennen, dus ook nooit gelukkig zijn. In mijn mening zou abortus dus gewoon moeten kunnen. Christenen: heb eens respect voor de levensopvatting van een ander!

Niels Ras | 27-10-2010 |

Hoe diep kan je zinken. Walgelijk en onnodig kwetsend. En..... Mariska Orbán IS de hoofdredacteur van KN. Ze gaf een paar maanden geleden interview: "Ik wil KN bekender maken." Nou dat is vandaag gelukt. Veel plezier met de bekendheid!

Jeroen | 27-10-2010 |

Ik begrijp uit de reactie van Vera Mente dat de schrijfster van dit wanproduct de hoofdredacteur van KN is. Dat vervult mij van verbijstering en tegelijk begrip. Verbijstering om de lage morele standaard van de hoofdredacteur van een publiek medium. En begrip voor de oorzaak van het publiceren er van. Immers, een normale, bij zijn verstand zijnde redactie zou het stuk nooit geplaatst hebben.

Hannes Minkema | 27-10-2010 |

Nee, dank u, geen tijdelijk proefabonnement van 4 weken. Ik heb de toon al geproeft en ben bij de eerste hap al misselijk. Een prachtig bewijs hoe liefdeloos de kerk haar boodschap op een WALGELIJKE wijze je door de strot duwt. Wat ben ik blij dat ik dit maar eenmalig hoeft te lezen.

marina | 27-10-2010 |

Geachte mevrouw Orbán, Uw interpretatie van wat uw God zou willen is aan uzelf. U weigert seks buiten het huwelijk, u mag voorbehoedsmiddelen vervloeken, u kunt aids een straf van god noemen en homoseksualiteit verwerpelijk vinden. U kunt abortus weigeren en rustig een eind wegkruipen voordat u uiteindelijk sterft omdat dit uw Gods wil is en euthanasie des duivels. Maar om iemand, die aangeeft er niet van gediend te zijn om ongevraagd getraakteerd te worden op uw overtuigingen, zo persoonlijk aan te vallen, is ronduit misselijkmakend. Een dergelijk zeer persoonlijk verdriet uitbuiten om uw overtuigingen te prediken is een vorm van fundamentalistische zendingsdrang die zorgwekkend is. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om enige zelfreflectie. Gramschap is nog steeds een hoofdzonde en daar heeft u zich in deze brief rijkelijk van bediend. U moet zich schamen!

Ingeborg Baltussen | 27-10-2010 |

Pastoor Honings: u, mevrouw Orbán en de redactie van KN zijn, net als de andere reageerders, deelnemers aan onze samenleving. U heeft daar een eigen clubje in met een eigen clubhuis en eigen bezigheden, maar dat ontslaat het clubje niet van elementaire fatsoensregels. U rechtvaardigt het evident onethische gedrag van mevrouw Orbán en van de KN-redactie - het publiekelijk spreken over andermans miskramen en het schijnheilig inwrijven en uitventen van andermans leed - met een beroep op een 'groter kwaad' dat alleen in uw clubje als zodanig wordt beschouwd. Met andere woorden, u rechtvaardigt onethisch gedrag omwille van eigen na te streven doelen. En meent dat u daartoe de ruimte heeft met voorbijgaan van de fatsoensregels die gelden in onze samenleving die met uw clubje verder niets te maken heeft. Dat u als pastoor, voorheen vaak een ontwikkeld mens, daar geen notie van heeft, stelt mij teleur.

Hannes Minkema | 27-10-2010 |

Inhoudelijk ben ik het wat betreft abortus eens met mw. Orban. Maar zo'n open brief die zo persoonlijk is, kan niet voor een hoofdredacteur. Haar benoeming als hoofdredacteur van het KN lokte al veel verbazing en protesten uit. Nu heeft mw. Orban wellicht al deze mensen geholpen door zichzelf onmogelijk te maken want dit lijkt mij een journalistieke doodzonde.

Vera Mente | 27-10-2010 |

Mijn mond valt open! Ook ik ben een kindje verloren tijdens een zeer gewenste zwangerschap en nog steeds ben ik voorstander van abortus. Hoe laag is het om deze wetenschap over het privéleven van mevr. Hennis te gebruiken om je gelijk te halen. Min en onnodig. De katholieke kerk zou zich liever over het misbruik van haar kinderen moeten buigen. Hoe heilig is dit leven eigenlijk? Ziek en misselijk word ik hiervan. Ik denk dat het tijd is

dat Mariska zich eens in de echte wereld begeeft en zich beseft dat deze veranderd is tov 2000 jaar geleden en hopen dat haar privé zaken niet op deze manier naar buiten gebracht worden. Foei. Ik denk dat een excuus niet zal misstaan hier.

Danielle (moeder van 2 gezonde kinderen!) | 27-10-2010 |

Dat mevrouw Orbán zo'n stuk schrijft, moet ze zelf weten. Een ander schrijft privé hatelijke stukken aan andermans adres. Dat mag in een vrij land. Dat echter de redactie van KN dit schandelijke en kwetsende stuk plaatst, is vele malen erger. Het is het resultaat van journalistiek onbenul en een totaal gebrek aan ethische vorming.

Hannes Minkema | 27-10-2010 |

Dat u de term liefde in de mond durft te nemen... u heeft duidelijk geen idee waar u over praat.

Maaïke | 27-10-2010 |

Katholieke gelovigen zijn een kleine minderheid geworden in NL. Dat is ook te zien aan de reacties in dit gastenboek. Toch is niet de vraag wat mensen in het algemeen vinden maar wat de RK kerk ons wil leren in het RK geloof. Iedereen is vrij om te kiezen voor dat geloof. Abortus is moord. Tegen zo'n groot kwaad valt de beoordeling van de verdere vorm van een brief volledig in het niet. En allen die nu weer kritiek hebben wil ik vragen hoe u in uw dagelijks leven getuigen bent van Christus?

Pastoor Honings | 27-10-2010 |

Schandelijk dit. Kan het niet geloven dat iemand dit echt meent. Wel goed om dit onder eigen naam te posten, als dit tenminste een eigen naam is. Maar wat een bekrompen mening, en wat naar om zeer persoonlijke feiten zo openbaar te delen. Heel erg jammer dit.

Raymond | 27-10-2010 |

Een brief met deze inhoud persoonlijk versturen is al ziekelijk, hem als open brief op deze site plaatsen is de ultieme vorm van een gebrek aan respect voor degene aan wie de brief is gericht! Jullie kunnen jezelf dus een schouderklopje geven voor het bevestigen dat de Katholieke Kerk mijlenver buiten de maatschappij staat! Daarnaast meent de schrijfster van dit walgelijk stuk tekst klaarblijkelijk ook nog eens de wijsheid in pacht te hebben... alsof zij op de hoogte is van elke achterliggende reden van dertigduizend abortussen. Voor de duidelijkheid... ik ben geen voorstander van abortus, en ook van mening dat het soms te gemakkelijk wordt uitgevoerd, maar realiseer me tegelijk dat er meer dan voldoende voorbeelden zijn te geven waarom een abortus te rechtvaardigen valt! Ik zou dan ook zeggen Mariska en lieden van KN; kruip onder jullie steen vandaan en voer een gezonde discussie over dit onderwerp en stop met het op de persoon spelen! O ja, en begin eens met een welgemeend excuus voor de bizarre actie van hier boven!

Gert | 27-10-2010 |

gatver. ieder z'n geloof, ieder z'n mening. maar mevrouw orban, u hebt er niets van begrepen. en dat het katholiek nieuwsblad zich verbergt achter het regeltje "De opinie op deze pagina is niet noodzakelijk die van de redactie" vind ik ook bedenkelijk. u, redactie, biedt een podium voor deze vuiligheid.
bah

anonymous | 27-10-2010 |

Waarom moet mevrouw Hennis nog een trap na hebben?

Afvallige | 27-10-2010 |

Ik geloof dit bijna niet. Meen je dat nou, Mariska? Gelukkig geloof ik ook niet in de paus. En het celibaat, want dat leidt tot misbruik.

Nico van Wijk | 27-10-2010 |

Denk wat je wilt denken, geloof wat je wilt geloven maar leg een ander niet op wat jij denkt of gelooft. Geloof is altijd intolerant. Elk geloof noemt zich het 'ware' geloof en de uitdragers doen hun best dit aan anderen over te dragen. Als je tegen abortus bent, is dat jouw zaak. Als je er voor bent ook. Laat mensen hun eigen gedachten. Wat is goed, wat is fout? Wel fout is het om iemands persoonlijk leed en leven te gebruiken om je eigen gedachten te ventileren en als 'waar' te bestempelen. Dat is, met alle respect, zeer respectloos.

Maddy | 27-10-2010 |

Schandelijke plaatsing, walgelijke brief

Corinne van Duin | 27-10-2010 |

"Voel je een slachtoffer." "Maak anderen ook slachtoffer. Van zichzelf."
Einde bericht. Ofzo. Een visieloos stuk brief dat niet geprint is. Dat is dit.

Bas | 27-10-2010 |

Iemand die hier positief op kan reageren moet wel 'pastoor' voor zijn naam hebben staan. Katholieke kerk, ga rustig verder met het delven van uw eigen graf.

Patrick | 27-10-2010 |

Wat een zwaktebod van de redactie van KN: "De opinie op deze pagina is niet noodzakelijk die van de redactie". Hier moet je als redactie toch echt iets van willen vinden.

Lemmy | 27-10-2010 |

Katholieken zijn tegen abortus omdat er anders veel te weinig jongetjes geboren zouden worden om mee te spelen.

Kroonmajoor | 27-10-2010 |

Hoe naar. Deze mevrouw is echt volledig harteloos bezig. Zowel de actie van de hulp bisschop als deze brief zijn wreklik zeer laag bij de gronds. Zo blij dat ik mij heb losgemaakt van een kerk die dergelijke praktijken tolereerd. Al mijn gevoelens over de kerk worden met deze brief weer onderstreept en bevestigd. Ongelofelijk en diep triest.

Grietje | 27-10-2010 |

Mevrouw Orban, sommige mensen verdienen de vrijheid van meningsuiting niet. Los van of iemand het eens is met uw standpunt ten aanzien van abortus of niet, u dient dit punt niet te maken over de rug van het privéleven van anderen.

Ruud Gebel | 27-10-2010 |

Ten eerste hoe durft u de actie van de bisschop goed te praten? Ten tweede hoe durft u dit te doen over de rug van mevrouw Hennis? Ach biecht u binnenkort maar dan is alles weer goed toch?

Cathalina | 27-10-2010 |

Misselijkmakend! Maar dan toch ook maar even op inhoud: ik wil u graag wijzen op het volgende artikel, waarin Nederland op het punt van o.a. tienerzwangerschappen/abortussen wordt vergeleken met het veel gelovigere en puriteinse amerika. Conclusie: de VS kan veel van ons leren. Ik hoop dat uw kinderen veel van u zullen leren. Op het gebied van sexualiteit, maar ook qua fatsoen. U heeft nog een weg te gaan, vermoed ik zo. Link:

http://www.salon.com/life/broadsheet/2010/09/07/netherlands_teen_sex/index.html

Rob | 27-10-2010 |

De wetenschap dat Mevrouw Hennis enkele miskramen heeft gehad, mogen voor mij worden geschrapt. Ik vind dat een inbreuk op haar privacy en hoort niet in een gepubliceerde open brief. Verder vind ik het een heel goede brief.

Jannie | 27-10-2010 |

Ik heb maar twee woorden voor deze brief: diep triest.

Kevin Mol | 27-10-2010 |

@redactie: U bent verantwoordelijk voor de plaatsing van dit stuk!!!
Onderneem direct actie. Persoonlijk leed van politici op tafel leggen, leidt
NOOIT tot enig begrip en persoonlijk vind ik het van een misselijkmakend
niveau!

Dirk | 27-10-2010 |

Ieder z'n mening... maar om zulke privégegevens zo te omschrijven...
rondom stuitend!! Bah... ik walg hier van!!

Eefje | 27-10-2010 |

Ronduit schandelijk. Hier is een stevig potje zelfreflectie op zijn plaats
gevolgd door een grote bos bloemen en een publiek excuus, mevrouw de
columniste!

Indra | 27-10-2010 |

ik sluit me aan bij alle reacties dat dit zo misplaats vreselijk walgelijk en
opgepast is, vooral uiteraard van mariska orbán maar ook om te plaatsen!
Het idee ook dat iemand je aan wil spreken met "lieve..." die je niet kent en
zeker ook niet wil kennen. Ik zou er bijna van gaan vloeken...

esther | 27-10-2010 |

"De opinie op deze pagina is niet noodzakelijk die van de redactie" Wat een
vreemde disclaimer onder een stuk dat is geschreven door de hoofdredactrice
van het Katholiek Nieuwsblad. Ik mag er toch vanuit gaan dat deze bijdrage
is besproken in de redactievergadering, en dat met de plaatsing van dit stuk
de gehele redactie zich kennelijk kan vinden in de toonzetting van de brief.

Emille | 27-10-2010 |

De kerk gaat over lijken en het twijfelachtige doel heiligt kennelijk de
middelen. Wat een nodeloos kwetsende brief en hoe durven ze deze
persoonlijke informatie zo te openbaren en misbruiken. De onderste weg
past hier niet. Aan het kruis nagelen die bende.

Gideon de Haan | 27-10-2010 |

Werk aan de Wilders: veel enger dan Koran, deze nare brief. ZIEK.

Benk Altena | 27-10-2010 |

Wat een eigenaardige reacties hieronder, de degradatie van een gezonde
foetus met armpjes en beentjes tot een wegwerpartikel dat is pas
misselijkmakend, prima zaak dat over dit gewichtige onderwerp wordt
gepraat.

Piet | 27-10-2010 |

Ik hoop ineens dat er toch een hel is, vol met brandende (want ongedoopte)
kinderlijkjes, en dat Mariska daar dan tussen terecht komt. En dan moet
uitleggen waarom dat toch goed is, want de wil van God.

P. Legrand | 27-10-2010 |

Bij elke alinea vroeg ik mij af of dit echt waar was. Wat een vreselijk op de
vrouw spelen, manipulatief gewoon.

Jolanda | 27-10-2010 |

wat is deze brief ongepast, onrespectvol en brutaal. Ongelooflijk.

anonymous | 27-10-2010 |

Walgelijk zo'n brief en mn die tactiek, dit is erg laag bij de grond, misselijk
en zal tot gevolg hebben dat de media zich op jullie zal werpen en
uiteindelijk jullie als institutie sneller zullen desintegreren net als alle andere
onverdraagzame religie's. Lang leve de rede en het gezonde verstand plus
persoonlijke verantwoordelijkheid!

Peter van Zundert | 27-10-2010 |

Mevrouw Orban: ga u schamen. Wat een vreselijk foute brief. Excuses lijken
mij op z'n plaats.

Maarten | 27-10-2010 |

"Het overgrote gedeelte zijn bange, laagopgeleide, onzekere meisjes. Ze zijn hopeloos, misselijk, moe, angstig, radeloos en voelen zich schuldig."

"Daarbij komt nog eens dat veel van deze vrouwen van allochtone afkomst zijn. Dit zijn geen vrouwen die autonoom over hun eigen 'buik' beschikken maar jonge vrouwen die bang zijn om door hun familie en omgeving verstoten, vernederd en misschien zelfs mishandeld te worden als uitkomt dat zij voor het huwelijk met een man naar bed zijn geweest." Is het feit dat mensen _gedwongen_ worden om abortus te plegen niet erger dan dat de mogelijkheid bestaat? Zou het niet zaak zijn om deze oorzaak aan te pakken, ipv het gevolg?

Jan-Diederik | 27-10-2010 |

Uiteraard heeft iedereen recht op zijn eigen mening, maar om op deze manier aandacht te vragen voor deze mening vind ik echt te ver gaan! Daarbij vind ik het ook getuigen van weinig ethiek dat het Katholiek Nieuwsblad dergelijke open brieven gewoon plaatst en daarbij een platform biedt voor mensen die in mijn ogen een andere set van normen en waarden hanteert dan dat ik zou verwachten in onze maatschappij....

Bart Omlo | 27-10-2010 |

"Het overgrote gedeelte zijn bange, laagopgeleide, onzekere meisjes. Ze zijn hopeloos, misselijk, moe, angstig, radeloos en voelen zich schuldig."

"Daarbij komt nog eens dat veel van deze vrouwen van allochtone afkomst zijn. Dit zijn geen vrouwen die autonoom over hun eigen 'buik' beschikken maar jonge vrouwen die bang zijn om door hun familie en omgeving verstoten, vernederd en misschien zelfs mishandeld te worden als uitkomt dat zij voor het huwelijk met een man naar bed zijn geweest." Is het feit dat mensen _gedwongen_ worden om abortus te plegen niet erger dan dat de mogelijkheid bestaat? Zou het niet zaak zijn om deze oorzaak aan te pakken, ipv het gevolg?

Jan-Diederik | 27-10-2010 |

Hoe herkenbaar christelijk is dit weer. Wat is het toch een verfoeilijk geloof en wat zijn veel van de aanhangers toch enge mensen. Monotheïsmen is het kwaad en de bringer van heel veel verdriet in de wereld. Hetgeen niet alleen de geschiedenis duidelijk maakt, maar ook de tegenwoordige tijd duidelijk toont.

Martin | 27-10-2010 |

Grammaticaal prima in orde. Voor de rest van God los. De priesters mogen blij zijn dat jongetjes niet zwanger kunnen raken.

Fred | 27-10-2010 |

#benboos kan weer van stal gehaald worden. Wat een absurde brief, ik walg ervan!

Marcel | 27-10-2010 |

"Het overgrote gedeelte zijn bange, laagopgeleide, onzekere meisjes."

"Daarbij komt nog eens dat veel van deze vrouwen van allochtone afkomst zijn." Mist hier iemand anders onderbouwing met cijfers? Overigens grammaticaal een prima tekst.

Jeroen | 27-10-2010 |

Dit is echt het meest trieste stukje tekst wat ik ooit gelezen heb. Waar haal je het lef vandaan om als goede Katholieke vrouw zo aan de haal te gaan met iemand zijn persoonlijke verdriet om dat aan te wenden voor je eigen gewin. In en in triest.

Mathijs | 27-10-2010 |

Laten we de keus voor een abortus alsjeblieft over aan de personen zelf, er zijn voldoende controlerende partijen in Nederland. Misschien moet de katholieke kerk zich bezig houden met de misselijkmakende praktijken van zieke priesters die aan kinderen zitten. Dan liever een abortus.. Misschien is het promoten van condooms een goede oplossing om de toevoer naar abortusklinieken te verminderen. Maar ik denk dat jullie oude baas in een

jurk dit niet zal toestaan..

Thierry | 27-10-2010 |

Hoe walgelijk laag bij de gronds moet je zijn om op een dergelijke manier je ideaal te willen halen? Stelt u zich eens voor : uw kinderen komen door een tragisch ongeval beiden om het leven. Tijden later gebruikt iemand dat voorval met vermelding van uw naam en die van uw kinderen om het gebrek aan toezicht van ouders op hun kinderen aan de kaak te stellen. Hoe zou u zich dan voelen mevrouw Mariska Orbán? Ik denk diep gekrenkt en waarschijnlijk minimaal in tranen. Toch is het vergelijkbaar met wat u zojuist met uw open brief heeft gedaan. Oude wonden onnodig krenkend openhalen is nergens voor nodig. Het zou u sieren als u in een nieuwe open brief openlijk uw excuses maakt voor deze walgelijke vergelijking die u meende te moeten maken.

DannyNL Middelharnis | 27-10-2010 |

Wat een walgelijke manier om iemands persoonlijk verleden te misbruiken om zo het Christelijke gedachtegoed op te dringen. De band tussen misbruiken en de kerk is er natuurlijk een die al eeuwen bestaat. Het ergste vind ik dat mevrouw Orban er waarschijnlijk van overtuigd is dat dit een actie is voor een betere wereld en de mond vol zal hebben van naastenliefde.

Jup | 27-10-2010 |

Wat een vreselijke brief. Ik heb zelf een kind verloren bij de geboorte, maar blijf groot voorstander het recht van de vrouw (en de man) om te kiezen voor of tegen abortus. Ik ben er trots op te leven in en vrij land, met vrije keuzes, voor voorbehoedsmiddelen, voor keuzevrijheid, voor het homohuwelijk en voor de keuze om al dan niet een abortus te plegen. Daar gaat u niets aan veranderen met uw brief en de kerk al helemaal niet. Zelfs de discussie die u en de uwen willen losweken zal niets aan onze vrijheid veranderen. De brief van de kerk en uw brief tonen alleen maar aan hoe ver het katholieke geloof van de huidige maatschappij is komen te staan. En dat is een treurige constatering.

Mark | 27-10-2010 |

Complimenten voor Mw. Orban. Een ernstige brief over een ernstig onderwerp van vrouw tot vrouw. De actie van de hulpbisschop van Roermond was goed. Ik heb de steun van de overige NL bisschoppen gemist. Die hadden hem moeten bijvallen. Gelukkig dat we nog niet allemaal abortus-moe zijn in NL! Ook deze brief nu van Mw. Orban is duidelijk en op zijn plaats. Laten we als Christenen getuigen te midden van deze samenleving. Laten wij Jezus Christus niet verloochenen!

Pastoor Honings | 27-10-2010 |

Jammer.... Je hebt met deze brief bewezen dat je totaal geen gevoel van liefde hebt voor je medemens. Heel jammer voor je kinderen om z'n moeder te hebben die geen liefde heeft voor mensen. En heel jammer voor het geloof dat je probeert te volgen. Jammerlijk mislukt en met deze brief heb je bewezen dat je het geloof niet volgt zolang God het bedoeld heeft. Heel jammer hoor dat je zo onvoorstelbaar weinig gevoel in de donder hebt.

Patrick | 27-10-2010 |

Zout in de wonden. Jammer, zo onnodig kwetsend en harteloos. Oog om oog, tand om tand gaat over het algemeen niet op. Zo ook hier niet. Die gedachte zou op dit platform toch ondersteund moeten worden.

M.V. | 27-10-2010 |

Een punt proberen te maken door het leed van een ander uit te venten is beneden alle peil. Ook inhoudelijk staat de brief vol met drogredenen. Iemand moet tegen abortus zijn omdat ze een miskraam heeft gehad?! Hoe krom kun je redeneren?

K.J.M. van Lieshout | 27-10-2010 |

Lekker constructief stuk, dit. Fijn op de man gespeeld en volledig onderbouwd. Zoals hierboven al staat, misschien is het tijd voor de Katholieke kerk om eens naar zichzelf te kijken, ipv. moralistisch met een vingertje te zwaaien.

RJ | 27-10-2010 |

U moet zich helemaal kapot schamen, als u dit durft te publiceren. Ik mag hopen, dat niet al te veel mensen dit lezen en mocht dat wel zo zijn, dan hoop ik maar dat de lezers meer verstand hebben dan de scribe van dit walgelijke stuk

Geert | 27-10-2010 |

Stuitend. Walgelijk. Kortom, rabiaat katholiek van de Jo Gijsen school. De RK Taliban. Bah. Hoe DURF je deze strikt persoonlijke details in een "open brief" te zetten.

Pieter J. Huizinga | 27-10-2010 |

Verschrikkelijk dat jullie dit plaatsen zeg, onfatsoenlijk!!!!

Melvin | 27-10-2010 |

wat een schandelijk stuk, ga u diep schamen mevrouw de hoofdredacteur

Perrie Hoekstra | 27-10-2010 |

Scoren met het verdriet van een ander... Woorden schieten te kort om uw kille harteloosheid te beschrijven, mevrouw Orbán.

Marc Hesp | 27-10-2010 |

Wat een walgelijke goedkope brief. Het persoonlijk leed van iemand anders publiekelijk etaleren om een punt te maken. U moest zich naar mijn mening diep schamen.

Hans de Goeij | 27-10-2010 |

Wat enorm brutaal, om zo'n vreselijke gebeurtenis in het leven van een politica aan te grijpen om dit onderwerp (hoger) op de politieke agenda te krijgen. Een andere aanpak is hier meer gepast.

pieter | 27-10-2010 |

Wat enorm brutaal, om zo'n vreselijke gebeurtenis in het leven van een politica aan te grijpen om dit onderwerp (hoger) op de politieke agenda te krijgen. Een andere aanpak is hier meer gepast.

pieter | 27-10-2010 |

Wat een walgelijke brief, om over de rug en privé-leven van mevrouw Hennis hiervoor aandacht te vragen. Denk dat de Katholieke kerk genoeg interne problemen heeft, zou daar de focus op gaan leggen, in plaats van dit soort wanstaltige brieven te schrijven!

Andre | 27-10-2010 |

Wat een walgelijke goedkope brief. Het persoonlijk leed van iemand anders publiekelijk etaleren om een punt te maken. U moest zich naar mijn mening diep schamen.

Hans de Goeij | 27-10-2010 |

Geldt dat ook voor een meisje dat door een priester verkracht is en daar zwanger van werd? Ik vind dat u bewust een kwetsende brief heeft geschreven aan Jeanine Hennis. Het woordgebruik is geen toeval, maar bewust gedaan om haar te kwetsen. Walcheljik!

Marcel | 27-10-2010 |

Bah! Waarom moet het KN zo persoonlijk op mensen en emoties inspelen om een boodschap door te drukken. Exit abonement!

Tomas | 27-10-2010 |

Laten we de keus voor een abortus alsjeblieft over aan de personen zelf, er zijn voldoende controlerende partijen in Nederland. Misschien moet de Katholieke kerk zich bezig houden met de misselijkmakende praktijken van zieke priesters die aan kinderen zitten. Dan liever een abortus.. Misschien is

het promoten van condooms een goede oplossing om de toevoer naar abortusklinieken te verminderen. Maar ik denk dat jullie oude baas in een jurk dit niet zal toestaan..

Thierry | 27-10-2010 |

Dit is absoluut een walgelijke brief! Zeer onjuist om de privé situatie van een politicus die zich inzet voor de samenleving te gebruiken om je politieke punt te maken.

Kornelis | 27-10-2010 |

Mooi dat de lijn WALGELIJK gewoon wordt doorgezet.

Jan | 27-10-2010 |

Wat een misselijkmakende tekst.

Lindsey | 27-10-2010 |

Moedige poging.

Frank | 27-10-2010 |

Geen verkeerd stuk tekst. Zelf mis ik alleen nog wel een stevige, theologische onderbouwing.

Kees | 27-10-2010 |



Reageer op dit artikel

Naam

Reactie

Controletekst

Neem onderstaande tekst over (zie hieronder)

reageer

Spelregels voor het plaatsen van een reactie

U dient bij het veld controletekst de volgende tekst in te vullen (hoofdlettergevoelig) : HROLj

U kunt anoniem reageren. Indien uw reactie als niet gepast wordt gezien, wordt deze verwijderd, en kan uw IP nummer geblokkeerd worden.