



**De cartoon is uiteindelijk toch verwijderd.**

„Ja, dat was vrij snel nadat de bedreigingen kwamen. Er kwam een brief binnen waarvan de politie zei dat die serieus was te nemen. Op basis daarvan zijn er vergaande beveiligingsmaatregelen genomen. Niet zo maar een mannetje bij de deur, maar maatregelen die direct van invloed waren op het persoonlijk leven van mensen.”  
**Zoals dat van Paul de Leeuw?**

„Hij had daar heel veel last van. Maar iedereen had daar last van. Als jij hier zit met een beveiliging naast je en je weet dat je kinderen op school er ook een bij zich hebben, dan zit je ook niet lekker. Die tekening stond er op dat moment al twee weken online. Het debat was uitgewoed. Dus toen heb ik 'm weggehaald.”

**Heb je daar met de VARA-directie over gesproken?**

„Ja, natuurlijk. Dat is een gezamenlijk besluit geweest. Nadat die bedreiging kwam, hebben we die beslissing binnen vijf seconden genomen. De

## “ IK BEN TOT BLOEDENS TOE GESLAGEN ”

beslissing was lastiger geweest als de bedreiging meteen na de publicatie was binnen gekomen. Ik ben wel principieel, maar niet dogmatisch. Waarom zou je hier een star standpunt over in blijven nemen, als je daar andere mensen veel leed mee berokkent. Zeker als niet duidelijk is wat je daarmee wint, behalve dat je kunt zeggen kijk mij eens de rug rechthou-

den. Dat soort krachtpatserij geloof ik niet in. Mijn doel in deze hele discussie is om vast te stellen wat wel en niet werkt. Je hebt aan de ene kant de critici van Wilders die hem met Hitler vergelijken en aan de andere kant mensen die vinden dat je dat niet moet doen. Mijn vraag is wat dan wel? ”

**Is ook gesproken over het voortbestaan van JOOP?**

„Nee.”

**Over jouw functie bij JOOP?**

„Nee.”

**Dus jij weet je gesteund door de VARA?**

„Kijk, het zijn de prominenten die zich uitgesproken hebben. Zij krijgen veel aandacht als ze kritiek hebben. Maar tegelijkertijd heb ik enorm veel steun bij de VARA gehad. Dat zijn collega's die niet willen wijken voor Wilders. Die niet bang voor hem zijn. En laten we niet vergeten dat het een wens is van de Haagse politiek dat omroepen zich meer profileren.”

**Wilders maakt zelf ook graag gebruik van WOII-vergelijkingen:**

## De zevenjarige 'oorlog' tegen GeenStijl



Francisco van Jole ligt al zeven jaar in de clinch met weblog GeenStijl. Het shockblog maakt zich net als Wilders ook schuldig aan intimidatie, zegt Van Jole: „Oh ja, die gebruiken dezelfde tactiek om mensen mond-dood te maken. GeenStijl zegt niet 'wij zijn het niet met je eens'. GeenStijl zegt 'jij moet je bek houden'.

Hun campagne tegen mij duurt nu al een jaar of zeven. Ik ben destijds op tv met ze in debat gegaan omdat ze de persoonlijke gegevens van de directrice van Stivoro hadden gepubliceerd. Ze hebben gezworen wraak te nemen. En daar zijn ze al zeven jaar mee bezig. Je ziet dat GeenStijl mensen kan beïnvloeden. En dat was nu precies een van mijn kritiekpunten. Maar het is mij niet te doen om GeenStijl. Het gaat mij om de mensen en media die zeggen dat het zo leuk is wat GeenStijl doet. In het Kralingse Bos werden in de jaren tachtig veel homo's in elkaar geslagen. En toen is een vriend van mij met wat van die potenrammers gaan praten. 'Als we iemand in elkaar geslagen hebben, krijgen we een tientje van omwonenden', vertelden die jongens. Die buurtbewoners staan in mijn ogen voor de media die het eigenlijk wel prachtig vinden wat GeenStijl allemaal doet.” (J.P.)

**de Koran als Mein Kampf, de islam als fascistoïde ideologie.**

„Dat is wat je steeds ziet gebeuren. Wat Wilders predikt geldt niet voor hem of zijn PVV. Hij predikt zero-tolerance, maar niet voor zijn eigen partij. Hij reageert als iemand die een parkeerboete krijgt. Dat is altijd oneerlijk en de schuld van iemand anders. Maar we weten allemaal dat het wel je eigen schuld is. Ik ben er op zich geen voorstander van om Wilders met Hitler te vergelijken. Mensen doen het ook niet snel vanwege de vrees geweld over hem af te roepen. Aan de andere kant moet je je daar ook niet al te veel aantrekken. De vergelijking doet pijn omdat er op onderdelen een kern van waarheid in zit.”

**Moeten we niet met zijn allen kijken hoe we met elkaar om willen gaan op internet?**

„Kun je doen. Maar ik denk dat het onder invloed van de sociale media zichzelf gaat regelen. Op twitter rommelt het nog wel een beetje, maar is uiteindelijk een heel vriendelijk medium, zeker als je kijkt naar deze discussie. Hoe meer je jezelf bent, hoe normaler mensen zich gedragen. Op internet zijn mensen voortdurend bezig om het dagelijks leven te kopiëren. Dat doe je op Facebook, op LinkedIn, op Twitter. Als je alleen maar hard schreeuwt, krijg je geen extra followers, tenzij je Charlie Sheen heet. Laatst kreeg ik een tweet met de tekst 'De volgende kogel is voor jou'. En dat alleen maar omdat ik had gezegd dat er bij een debat bij RTL alleen maar rechtse mensen aan tafel zaten. Daar moet je verder geen aandacht aan besteden.”

**Aangifte gedaan?**

„Dat doe ik nooit. Waarom zou je dat doen? Dan maak je het veel groter dan dat het is.”

**Jij schreef over een vriendin dat ze zich doodschrok. Zij kreeg te horen: ik zag je laatst met Van**

**Jole koffie drinken. Pas maar op, kies je vrienden goed. We gaan Nederland terugoververen. PVV!**

„Ik heb haar gebeld of ik dat mocht gebruiken voor een artikel. Ze zei ja, laat ze maar weten hoe erg ze zijn. Dat jij nu naar buiten loopt en iemand zegt, ik zag je met Van Jole zitten, dat zou ik maar niet doen. PVV! Dat is toch raar? Ik ben een keer op straat in elkaar geslagen door iemand die zei jij bent links, daar heb ik een hekel aan. Ik ben geslagen tot bloedens toe. Daar heb ik zelfs geen aangifte van gedaan.”

**Waarom niet?**

„Ja ach... Dat is al weer lang geleden. Ik vind wel dat het minder is geworden. In de jaren tachtig was het veel erger. Toen kon je niet met een VVD-T-shirt over straat. Nu schreeuwen we misschien veel tegen elkaar, maar toen was het een hardere samenleving met veel rellen.”



**Anderen over Van Jole:**

**Paul de Leeuw, VARA-coryfee:** „Neem ontslag om uit te kijken naar een goede cartoonist.”

**Arne Mosselman, politiek strateeg PvdA:** „Mijn contact met de heer Van Jole is niet bepaald optimaal. Ik heb – net als een groot deel van mijn generatie – niet zoveel met mensen die altijd met het vingertje zwaaien.”

**Bert Brussen, o.a. GeenStijl:** „Twee woorden: stiekeme rat. Bah.”

**Gerard Driehuis, o.a. oud-hoofddirecteur HP/De Tijd:** „Van Jole is de baas van een propagandasite, waar de boodschap belangrijker is dan feiten of goede smaak.”



# De muziek van Sky



**Bruno Mars**



**Michael Bublé**



**Phil Collins**



**Adele**



**James Blunt**



**Ilse DeLange**



**Katy Perry**



**101 FM**  
Have a nice day