



GEENPEIL 2015

Instructieboekje Leger des Peils

Voor de referendumcampagne over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne

Beste Vrijwilliger van het Leger des Peils,

Jij hebt je tijd, moeite en kennis aangeboden om samen met Geenstijl, het Burgercomité-EU en een hele hoop andere bezorgde burgers & instanties de Nederlandse democratie te redden. Het kan zo namelijk niet verder. Nadat wij Nederlanders in 2005, samen met de Fransen, keihard **NEE** zeiden tegen *meer* Europese Unie, is dit instituut op alle mogelijke manieren uitgebreid en uitgedijd. Vaak zonder mandaat van de inwoners van Europa.

De Unie begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1951. Toen waren er zes deelnemende landen. Maar die gemeenschap is geleidelijk, stapje voor stapje, een politieke unie geworden. Een unie van inmiddels 28 (!) lidstaten. Van zo'n 150 miljoen inwoners toen, naar 500 miljoen tegenwoordig. En die expansie is nog niet ten einde. Turkije, Servië, Macedonië, Montenegro en Albanië staan op de stoep als kandidaat-lidstaten. Maar de EU schuwt niet om nóg verder over haar grenzen te kijken.

Zoals je weet hebben de Eerste en Twee Kamer ingestemd met de associatieverdragen tussen de EU en Oekraïne, Moldavië en Georgië. Zo'n verdrag is in essentie een vrijhandelsakkoord en fungeert wel eens als opstap naar EU-lidmaatschap. Zo sloot de EU in 2001 een associatieverdrag met Kroatië. Vervolgens trad de voormalig Joegoslavische staat in 2013 toe als EU-lidstaat, en krijgt het ± 2019 ook de euro. Zo'n verdrag heeft dus wel degelijk impact, en dus willen wij er wat over te zeggen hebben. En dat is precies wat we met GeenPeil willen bereiken: inspraak.

Voor velen van jullie is dit wellicht de eerste keer dat je de straat op gaat voor de democratie. Vandaar dat we dit documentje verspreiden. Je vindt hierin formele regels, instructies, oneliners, Q&A's en meer. Lees het even door zodat je zeker weet dat je goed bezig bent.

Zodra je aan de slag gaat voor dat welverdiende referendum, willen wij je dringend verzoeken om van al jullie acties foto's/video's/gifjes/Vines en whatsoever te maken. Dit schept voor ons de mogelijkheid om collages te maken van hoe awesome jullie bezig zijn voor de democratie. Tevens kan dit een aanstekelijk effect hebben, waardoor meer en meer mensen zich bij jullie acties zullen aansluiten.

We willen je nu al ontzettend bedanken voor je support en toewijding.

Succes!

Het GeenPeil-campagneteam
democratie@geenstijl.nl

BELANGRIJKE REGELS VOORAF

Om te beginnen eerst wat belangrijke regels van formele aard.

OVER HET REFERENDUM(VERZOEK)

1. Buitenlanders/emigranten die **geen** Nederlands paspoort hebben kunnen **niet** meedoen aan dit referendumverzoek. Ze kunnen ook niet stemmen als het referendum daadwerkelijk gehouden wordt (waar wij vanuit gaan). Hebben ze wel een Nederlands paspoort, dan moet er, indien ze in het buitenland wonen, een kopie van hun paspoort/ID-bewijs bij hun verzoek worden gevoegd. Bij Nederlandse kiesgerechtigden die in Nederland wonen, hoeft dit niet.
2. Buitenlanders/emigranten kunnen tevens **geen** gebruik maken van de online app (teken.geenpeil.nl), omdat daar geen kopie van het paspoort kan worden bijgevoegd.
3. Als het referendum daadwerkelijk wordt gehouden, gelden dezelfde regels over kiesgerechtigheid als met de Tweede Kamerverkiezingen (18+, niet uitgesloten van kiesrecht). Meer info over kiesgerechtigdheid [HIER](#).
4. Personen die het inleidend verzoek (10.000 handtekeningen) hebben getekend, moeten voor het definitief verzoek (300.000) opnieuw tekenen. Die eerste 10.000 zijn 'vervallen'.

OVER DE CAMPAGNE

1. Let op: in elke gemeente geldt andere regels voor wat betreft flyereren, huis-aan-huis bezorgen en posters/stickers plakken. Een klein rondje googelen zou al een en ander duidelijk moeten maken, maar het kan raadzaam zijn om ook even met desbetreffende gemeente te bellen voordat je daadwerkelijk op handtekeningenjacht gaat.
2. Wildplakken is **niet** de bedoeling. Stickers en posters plakken we alleen op plekken waar het mag.

INSTRUCTIES

Ok, die formaliteiten hebben we nu gehad. Dan nu onze instructies en verzoekjes.

Wij zorgen voor jullie promomateriaal.

Jullie krijgen allerlei promomateriaal (flyers / stickers / visitekaartjes) van ons toegestuurd; dit regelen wij met de regiocoördinatoren. Voor lege formulieren moeten jullie (helaas) zelf zorgen, maar dat valt reuze mee. Als ieder in jullie groep er 50 print, heb je er vast genoeg voor een middag of twee. Op elk formulier is immers plaats voor twee referendumverzoeken.

Het *print-ready* formulier staat [HIER](#) online.

Flyeren is top, maar vergeet de handtekeningen niet.

Natuurlijk, flyeren is makkelijk en heeft een groot bereik. Maar het is maar de vraag hoe effectief dat bereik precies is. We willen jullie daarom met klem vragen om *ter plekke* zoveel mogelijk handtekeningen (analoog of digitaal, dat maakt niets uit) in te zamelen. Niet passief, maar actief flyeren dus.

Blijf ook online campagne voeren(!).

Geweldig dat je wil flyeren en op handtekeningenjacht wil op pleinen, in winkelstraten en bij wijkhuis, sportvereniging of stamkroeg. Maar denk ook vooral digitaal: je kan immers online tekenen voor het referendum en digitaal delen is supersimpel. Deel linkjes, affiches en foto's van je eigen flyeracties zo veel mogelijk via je social media kanalen op Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat - you name it - en gebruik de hashtag **#GeenPeil**. Je hoeft je vrienden & volgers niet dood te spammen, maar iedere dag een linkje, poster of status update met verwijzing naar GeenPeil en het digitale formulier op teken.geenpeil.nl kan natuurlijk wel enorm helpen. Pay it forward!

En deel deze foto's ook met ons.

Mail ze naar democratie@geenstijl.nl, zodat GeenStijl er topics en collages van kan maken waarmee anderen dan weer aangemoedigd kunnen worden om zelf ook in actie te komen of zich bij jullie aan te sluiten!

Dan nog even over de privacy.

Als mensen hun gegevens niet met jou/jullie willen delen, kunnen jullie ze erop wijzen dat ze ook online kunnen tekenen. Die gegevens zijn veilig en worden versleuteld opgeslagen. **Tip:** probeer ervoor te zorgen dat ze meteen tekenen, daar hebben we meer aan dan aan de toezegging 'dat ze het straks thuis wel zullen doen'.

Niet bang zijn voor pers.

Sta je al een dag te flyeren, komt er ook nog pers op je af. Blijf rustig, blijf ademen. Alles komt goed. Voor kleine, lokale omroepen hoef je niet bang te zijn. Die kun je gemakkelijk te woord staan: we doen het voor de democratie en niets anders; we willen dat er naar ons geluisterd wordt. Ook kun je altijd nog weigeren de pers te woord te staan. Je moet niks. Hoe dan ook: blijf vriendelijk. We proberen iets positiefs te bereiken.

Je mag de pers ook doorverwijzen naar ons (democratie@geenstijl.nl), dan zorgen wij dat dat in goede banen wordt geleid.

Blijf vriendelijk en blij lachen!

DUS... WAT MOETEN WE ZEGGEN OM HANDTEKENINGEN TE SCOREN?

Nogmaals: het is echt awesome dat jullie je op deze manier willen inzetten voor de democratie. Als jullie op een druk punt in de stad staan, gewapend met flyers in de ene hand en formulieren in de andere, vraag dan niet direct of men wil tekenen. Ook de openingsvraag *"Bent u ook tegen de EU?"* willen we liever vermijden, dat schrikt mensen die pro-EU zijn af. We doen het immers voor de democratie, dus ook voor de Pechtoldjes en Verhofstadtjes onder ons. Vraag in plaats daarvan eerst aan de mensen of ze willen dat Oekraïne bij de EU komt. Is het antwoord *"nee"*, kun je vragen of ze dat zouden willen voorkomen. Bij *"ja"*, kun je vragen of ze niet vinden dat dit een beslissing is met zo'n grote impact, dat een volksraadpleging nodig is.

Ook kun je vragen wat men vindt van de Europese Unie en haar functioneren. Openen met *'mag ik u wat vragen?'* levert, hoewel het beleefd is, waarschijnlijk het minste rendement op. Vraag meteen: *'Wat vindt u van het democratische gehalte van de Europese Unie?'*

ONELINERS

Voor de echte straatactivisten, hebben we natuurlijk ook nog oneliners.

- Je tekent niet voor of tegen de EU. Je tekent voor meer democratie.
- Eerst de huidige EU op orde krijgen, dan pas nadenken over uitbreiding.
- Dit is uw enige kans om meer inspraak te eisen.
- Met dit referendum kunnen we meer inspraak afdwingen
- Het referendum zal leiden tot meer debat en discussie over de EU en onze democratie, en dat is hard nodig.

Q&A (VRAAG & ANTWOORD)

Deze vragen ga je geheid krijgen, dus bereiden wij je alvast voor.

Q: Maar Oekraïne bij de EU... dat zorgt er toch voor dat Rusland niet uitbreidt?

A: Klopt. We maaien het gras juist voor Russische voeten weg. Maar of dat nou zo verstandig is... Het is denkbaar dat Rusland hier op gaat reageren, waardoor we in een groter conflict verwickeld zullen raken.

Q: Een associatieverdrag met Oekraïne, dat stelt toch eigenlijk niets voor?

A: Er zijn tig redenen te bedenken waarom dit verdrag wel degelijk impact heeft. De geopolitieke, culturele en economische redenen zijn al eerder genoemd. Maar nog belangrijker is dat dit associatieverdrag heel symbolisch is: de EU breidt zich uit met corrupte bufferstaten die in de Russische invloedssfeer liggen, en speelt daarmee een gevaarlijk spel. Om nog maar te zwijgen over het vele belastinggeld dat uit onze zakken in de richting van de lokale oligarchen zal verdwijnen.

Q: Het verdrag met Oekraïne kreeg toch al een ruime kamermeerderheid?

A: Dus? Wil dat zeggen dat wij, de mensen waarover geregeerd wordt, niets in de melk te brokkelen hebben? Het doel van de nieuwe Wet raadgevend referendum (Wrr) is *juist* om goedgekeurde wetten alsnog af te schieten of goed te keuren, maar dan door de hele bevolking. Rutte zei ook '*Geen nieuw geld naar Griekenland*', en hij deed het vervolgens tóch. Kennelijk zijn ze in Den Haag niet te vertrouwen met hun mandaat als 'volksvertegenwoordigers'. Ze doen steeds iets anders dan wat ze beloven. Daar moeten ze op aangesproken worden.

Q: Als dat referendum er werkelijk komt, is het dan bindend? (Moet de regering zich dan aan de uitkomst houden?)

A: Nee, dat is het niet. Het is een raadgevend referendum, dus het kabinet mag zelf weten wat het ermee doet. Maar daar mag u ze als kiezer dan ook op afrekenen. Als mensen massaal tegen het associatieverdrag stemmen, en Den Haag drukt het tóch door, dan bewijzen ze daarmee des te meer dat de stem van het volk niet gehoord wordt. Onthou dat, de volgende keer dat u in het stemhokje staat.

Wat nog belangrijker is, is het feit dat wij, het *demos* (het volk) in *democratie*, weer willen meedoen, meepraten en meediscussiëren. Wij willen meer dan eens in de vier jaar naar de stembus om vervolgens vier jaar lang niks te kunnen bepalen. We willen dat er een open debat komt over de EU en haar doen en laten, haar voor- en nadelen. En dan ook over haar uitbreidingsdrang. Vervolgens kunnen we, ieder voor zich, een afweging maken als we naar de stembus gaan.

Een referendum (met als mogelijke uitkomst een "NEE") biedt een uitgelezen kans om nu aan de noodrem te trekken. Om zo aan onze politici duidelijk te maken: "Dit gaat zomaar niet, u kunt niet maar ongestoord door blijven gaan op deze weg. De Nederlandse bevolking heeft ook nog iets te zeggen en u heeft de plicht om daar naar te luisteren!"

Q: GeenStijl, daar hou ik niet zo van eigenlijk.

A: Dat mag. Met u vele anderen. Maar dit gaat niet om GeenStijl. Ook niet om het Burgercomité-EU, en al helemaal niet om een politieke partij. Door dit referendumverzoek te steunen, steunt u in de eerste plaats de democratie in Nederland *én* in de Europese Unie.

Q: Hoeveel gaat dat referendum ons wel niet kosten?

A: 30 miljoen, volgens de NOS. Dat is een flink bedrag. Maar daar krijgen we wel onze democratie voor terug. Bovendien is het een schijntje van de miljarden die de EU naar Griekenland of Oekraïne overmaakt.

Meer vragen waar je alvast antwoord op wil hebben? Mail naar <mailto:democratie@geenstijl.nl>

ACHTERGROND: WAT IS ER MIS MET HET EU-VERDRAG MET OEKRAÏNE?

Er zijn drie overkoepelende redenen waarom wij het associatieverdrag een dermate grote beslissing vinden, dat de Nederlandse bevolking hier wat ons betreft iets over te zeggen moet krijgen.

(1) GEOPOLITIEK

Oekraïne, Moldavië en Georgië waren een kwart eeuw geleden nog onderdeel van de Sovjet-Unie. Ook vandaag nog liggen ze in de Russische invloedssfeer. Kijk alleen al naar de Krim. Als de EU zo'n staten van Rusland "afpakt", middenin dat regionaal conflict, wordt een direct conflict met Rusland haast onvermijdelijk.

Op 22 augustus verklaarde Oekraïens president Porosjenko nog dat de *"tijden van pacifisme voorbij zijn"*. Die woorden sprak hij uit in een militair uniform terwijl versgebakken tanks en pantsers van het Oekraïense leger voorbereiden. Wij vragen ons af of dit gedrag niet haaks staat op het Westerse streven naar vrede en veiligheid.

(2) CULTUREEL

De EU wil langzaam uitbreiden met drie landen die er - wat ons betreft - absoluut niet klaar voor zijn: Oekraïne, Moldavië, Georgië. Ook op korte termijn zullen deze drie tremalanden niet voldoen aan Westerse normen en waarden. Deze landen zijn niet democratisch en corrupt. Bovendien zijn ze ook in alle opzichten meer Russisch dan Europees. Zo krijg je nooit een eensgezind, solidair Europees *demos*. (Als we dat überhaupt ooit gaan krijgen.)

(3) ECONOMIE

De drie tremalanden zijn economisch zeer zwak. Het associatieverdrag voorziet hierin met "financiële bijstand". Lees: Europees belastinggeld wordt overgemaakt om de economieën daar weer op gang te brengen. Daarnaast is hun goedkope arbeid een bedreiging voor onze werkgelegenheid, zeker in sectoren als transport, constructie en land- en tuinbouw. Ook kunnen dier- en milieuvriendelijke producten gedumpt worden op onze goederenmarkten, terwijl wij aan allerlei regeltjes en wetgeving moeten voldoen.

SAMENVATTEND: Europa kan deze landen er nu niet bij hebben. We het zelf moeilijk hebben met onder meer Griekenland, de vluchtelingencrisis en... Rusland. Laten we eerst de huidige EU op orde krijgen en dan pas nadenken over eventuele uitbreiding. En laten we ons al helemaal niet verder in die burgeroorlog mengen dan we nu al doen. De huidige situatie in Oekraïne is een rechtstreeks gevolg van de jarenlange onderhandelingen over het associatieverdrag.

NOG MEER ACHTERGROND

Hier nog wat linkjes met nog meer inhoudelijke info over de verdragen en het referendum:

Chris Aalberts, ThePostOnline: *Vier redenen waarom EU-verdrag met Oekraïne vraagt om een referendum*
<http://politiek.tpo.nl/2015/08/17/vier-redenen-waarom-eu-verdrag-met-oekraïne-vraagt-om-een-referendum/>

Hella Hueck, RTL Nieuws: *Tijd voor een referendum over Europa: vijf vragen over Geenpeil*
<http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/tijd-voor-een-referendum-over-europa-vijf-vragen-over-geenpeil>

Wierd Duk, ThePostOnline: *Oekraïne en Poetin: hoe het Westen een oorlog dreigt in te wandelen*
<http://politiek.tpo.nl/2015/08/21/hoe-het-westen-een-oorlog-dreigt-te-wandelen/>

REKRUTEREN VRIJWILLIGERS

Is jullie groep wat aan de magere kant en heb je vrienden/kennissen/familie die misschien wel willen helpen, maar nog een zetje in de rug nodig hebben? Gebruik dan onderstaand wervingstekstje en verspreid het over je kanalen.

Democratie is van het volk. Of althans, dat zou het moeten zijn. Maar onze politici in Den Haag lijken alleen nog te luisteren naar wat Brussel wil, niet naar het volk. GeenPeil probeert een referendum over de EU-uitbreiding te organiseren en heeft daarvoor 300.000 handtekeningen nodig. Daarvoor zijn de hoeders van de democratie nodig: het volk, de burgers en alle Nederlandse kiesgerechtigden. Zonder hun hulp lukt het nooit en zal de democratie alleen maar verder afbrokkelen. Dus sluit je aan. Vraag iedereen in je vrienden- en kennissenkring, je collega's, sportmaatjes en kroeggenoten om te tekenen voor GeenPeil. Print flyers en aanvraagformulieren, hang ze op prikborden in de kantine op school, werk of sportclub, leg ze in de hal van je wooncomplex of verspreid ze deur tot deur in je wijk. Doe mee. En red de democratie!

BONUS: POLITICI OVER GEENPEIL

Zijn de mensen nog niet overtuigd? Dan kun je ze misschien nog overtuigen door hun politiek leider erbij te halen. Hieronder wat quotes.

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren): *"Dit is verdrag is geen thema van links of rechts. Iedereen met een gezond verstand kan zien dat dit een heel slecht plan is."*

Geert Wilders (PVV): *"Laat ze een poepie ruiken. Laat zien dat jij de baas bent, niet de hoge heren in Den Haag en Brussel. Corrigeer ze. En dat kan nu."*

Harry van Bommel (SP): *"Wij zijn er zeer voor dat moeilijke Europese vraagstukken, zeker wanneer ze ingrijpend zijn, ook een uitspraak van de bevolking vragen."*

"Ik roep alle SP-kiezers, maar ook alle Nederlandse kiesgerechtigden op: maak dit referendum mogelijk, zodat u mag meepraten over de toekomst van Europa."

Henk Krol (50PLUS): *"Ik vind, nu we eindelijk een keer die mogelijkheid hebben, om in Nederland een referendum te houden, zou iedereen - ongeacht of hij nu voor of tegen is - zijn handtekening moeten zetten."*

Bram Moszkowicz (VNL): *"Als het om belangrijke, elementaire dingen gaat, vinden wij dat het volk gehoord moet worden. Daarom roepen wij op dit initiatief te steunen."*

Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam): *"Democratie krijg je niet cadeau, maar moet je met hand en tand verdedigen, daarom staan we hier."*

De volgende partijen steunen GeenPeil:

- PVV
- SP
- VNL
- Partij voor de Dieren
- 50PLUS
- Leefbaar Rotterdam
- Libertarische Partij
- Groep De Mos (Den Haag)
- Forza! Haarlemmermeer
- Trots op Nederland
- DSB Weesp
- Partij voor Soest
- Lokaal-Liberaal